

NIEUWSBRIEF

Protestantse wijkgemeente

www.protestantsegemeenteheerenveen.nl

Heerenveen Zuid

3 maart 2019

zendingszondag



Protestantse Kerk



09.30 uur Sionskerk en JOIN US

Voorganger: Pastor B v Brug

O.v.D.: M Arntzen

Organist: Y Bosma

Koster: R Kuipers

Lector: T Rinsma

10.00 uur Huize Anna Schotanus

Ds J v d Veen

F Rozema

M v d Vinne

S Bosma

16.00 Trinitas

Voorganger: Pastor B v Brug

6 maart Aswoensdag 19.30 uur Skoattersjerke

Voorganger: P J de Buck

Weeksluiting Heremastate 8 maart 14.30 uur

Voorganger: Pastor B v Brug

Organist: S Visser

Liturgie:	Lied v d dienst:	Schriftlezing:
Zingen: Ps 145: 1,2	LB 545: 1-5	2 Koningen 5: 1-14
Zingen: Ps 145: 3		Lucas 5: 12-16
Zingen: Lied 223: 1 (Elb)		
Zingen: Lied 223: 2,4 (Elb)		
Zingen: Lied 168: 1,2,6,7 (Elb)		
Zingen: LB 350: 1,4,6,7	Collecten:	
Zingen: Lied 89: 1,2 (Zg)	1 ^e Diaconie,	
Zingen: LB 545: 1-5	2 ^e Kerk,	
Zingen: LB 885: 1,2	Uitgang: onderhoud gebouwen.	

Diensten volgende week 10 maart

09.30 uur Sionskerk

Voorganger: Ds W Bloemendaal

10.00 uur Huize Anna Schotanus

Voorganger: Ds R Klunder-Douma

Dhr. A.H. Riemersma (603.1), is weer **thuisgekomen uit het ziekenhuis**.

Evenals mw. K. Jager - van der Molen (605.1), die onlangs kort opgenomen is geweest in het ziekenhuis te Nijmegen.

Mw. J. Haitsma – Haanstra (605.1), is **nog opgenomen in ziekenhuis De Tjongerschans**, Thialfweg 44, 8441 PW HEERENVEEN (afd. 4B. k.6)

En mw. A. Bakker – Willems (604.4), is **opgenomen in het UMCG te Groningen**.

Opgenomen in Wilgenstede, Steenwijkerweg 34, 8471 LB Wolvega

Dhr. F. Talen, (sectie 7014), kamer 41

Overlijden

De familie Oosterman moest op 18 februari jl. onverwacht afscheid nemen van hun zoon, broer en zwager Durk Oosterman. Twee dagen daarna zou hij 70 jaar zijn geworden. Een hele klap voor zijn gezin, maar zeker ook voor zijn moeder, mw. B. Oosterman – Roorda. Heel veel sterkte samen toegewenst.

Geboren

*Do, sa lyts en sa bysunder.
Do, ús bern, Syn bern, in wunder.*

Met deze mooie woorden kondigen Jelmer en Mirjam Bakker-van Leeuwen, Rotstergaastweg 79, 8452 LB Nieuweschoot de geboorte aan hun zoon Bauke, op 11 februari jl. Van harte wensen wij hen alle geluk en bovenal Gods zegen bij de opvoeding van hun kind.

Wijkbericht:

Vandaag, op zondag 3 maart 2019 gedenken dhr. en mw. de Beun – de Groot (604.4), Rotstergaastweg 47A, 8452 LA Nieuweschoot hun 60 jarig huwelijk. Van harte gefeliciteerd.

Huiskamergesprekken 2019

U kunt er nog bij! Wilt u zich dan z.s.m. opgeven?

Nr.	Dag	datum	Tijd	Gastheer/ -vrouw	Adres	Telefoon
6	dinsdag	5 maart	19.30 u.	fam. Bos	Amelandlaan 16	633 223
7	dinsdag	12 maart	9.30 u.	fam. Bekkema	Vlielandlaan 2	436 642
8	donderdag	14 maart	19.30 u.	fam. Bakker	Mauritslaan 119	683 881
9	woensdag	20 maart	9.30 u.	fam. Bos	Amelandlaan 16	633 223

U kunt zich aanmelden bij Tjits Rinsma, tel. 632284, e-mail rinsma4@xs4all.nl

6 maart – Sobere maaltijd

Als begin van de veertigdagentijd organiseert de ZWO weer een sobere maaltijd.

Deze gaat vooraf aan de vesper in de Skoattersjerke en begint om 18.00 uur.

Wit u aan deze maaltijd deelnemen dan kunt u zich na deze dienst opgeven bij Geneveva Bikker.

U vindt haar in de hal van de kerk.

Verder informatie vindt u in de Kern.

Uitnodiging - Brainstormen over de toekomst van onze kerk

Op 12 maart 2019 om 19.30 uur in Trinitas willen we nadenken over de vraag ‘**Hoe willen wij kerk zijn in 2030?**’ Daarom organiseren we een creatieve brainstormavond voor 30-55 jarigen (en voor ieder die zich zo voelt). Hoe willen wij kerk zijn in 2030 en wat komen we onderweg tegen?

Bij deze vragen hebben we JOU nodig. Jouw optimisme. Jouw creativiteit. Jouw denkkraft.

Het kost je slechts 1 avond, dus dat moet lukken! Oppas nodig? Meld je bij ons via trinitasoppasservice@gmail.com.

MOGEN WE OP JOU REKENEN?

Anna Lise Bangma, Alexander Visser, Douwe Wijbrands, Frank Jan de Graaf, John Verrijk

JAN MULDER BELICHT DE GESCHIEDENIS VAN OUDESCHOOT

Op vrijdagavond 8 maart zal Jan Mulder, oud-directeur Museum het Princessehof te Leeuwarden op verzoek van de werkgroep ZIN IN ZUID in de Skoattersjerke een presentatie verzorgen over de geschiedenis van Oudeschoot en omringende dorpen.

De toegang is gratis, de kerk is open om 19.30 uur en de presentatie start om 20.00 uur.

In zijn dia-presentatie belicht Jan Mulder het ontstaan van de dorpen, de herkomst van de bevolking en de stichting van kerken. De eerste zes eeuwen van Oudeschoot tot aan de Reformatie, ofwel van het jaar 944 tot aan 1580. Het is een verhaal over oorlogen, geweld, vroomheid en devotie.

In het werk van zanger en multi-instrumentalist Chris Kalsbeek proef je de sfeer van Ierse kusten en Fryske greiden.

Daarmee brengt hij Fryske poëzie en Ierse melodieën bij elkaar om er op originele manier een bijzonder geheel van te maken. Chris zingt en begeleidt zichzelf op harp en gitaar tijdens de korte pauzes tussen de verschillende presentatieblokken.



Berichten (zo kort mogelijk) of wijzigingen voor de nieuwsbrief kunt u **voor donderdag 10.00 uur** doorgeven aan Janke Althuisius, Snakkerbuorren 15, e-mail: j.althuisius@joedmail.nl

Wanneer u vandaag als gast of voor het eerst onze kerk bezoekt dan heten wij u van harte welkom in de dienst.

In de hal liggen folders met informatie voor u klaar.

Ook kunt u voor vragen bij de koster of bij de dienstdoende gastvrouw of -heer terecht.

Zingen: Evang. liedb. 223:1

- 1 Ga niet alleen door 't leven,
die last is u te zwaar.
Laat Eén u sterkte geven,
ga tot uw Middelaar!
Daar is zoveel te klagen,
daar is zoveel geweest.
en zoveel leed te dragen,
Ga niet alleen.
En zoveel leed te dragen.
Ga niet alleen.
- 2 Ga niet alleen; uw Koning
wil komen in uw hart.
Ach, geef het Hem ter woning,
hoe stilt Hij dan uw smart!
Wie kan er tranen drogen,
als Jezus? Immers geen!
Richt dan de treurende ogen,
naar Jezus heen!
Richt dan de treurende ogen,
naar Jezus heen!
- 4 Welzalig, die 't ervaren,
dat Hij hun alles is;
dan kennen z' in gevaren,
bezorgdheid noch gemis.
Hij draagt dan in zijn armen,
door alle nood hen heen.
Wie steunt op zijn ontfermen
is nooit alleen!
Wie steunt op zijn ontfermen
is nooit alleen!

zingen: Evang. liedb. 168:1, 2, 6 en 7

- 1 Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
- 2 Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.
- 6 Dank U dat ons uw woord bewaarde,
dank U dat U uw Geest ons geeft.
Dank U dat ieder mens op aarde
van uw liefde leeft.
- 7 Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

ZINGENDE GEZEGEND Lied 89

- 1
Verheugt u in de Heer, altijd,
dat zich uw hart verblijde;
en laat daarbij uw vriend'lijkheid
aan alle mensen blijken.
De Heer komt weer! - Hij is nabij,
verheugt u zeer, weest blij, weest blij,
nu en te allen tijde!
- 2
Weest in geen enkel ding bezorgd!
Is het u bang te moede,
brengt dan uw wens ,n dank bij God -
Hij keert het kwaad ten goede.
In Christus zal, van hogerhand,
Gods vrede boven ons verstand
uw hoofd en hart behoeden.